

... Zo begon het  
29 jaar geleden ...

Hulp geven aan de  
broer, die priester  
werd en naar Chili  
ging om pastoraal  
werk te doen



Zijn 12 broers en zussen hielpen zijn werk te doen in Chili. Om de beurt heeft elke broer/zus een maand salaris gestuurd.

Padre Dirk is in Corral gestationeerd, in de buurt van Valdivia, in het zuiden van Chili. Daar heel dichtbij de mensen die hulp nodig hadden. Hij heeft daar praktisch zijn hele leven gewoond. 5 jaar geleden is hij gestorven en zoals zijn wens was, is hij begraven in Corral. Tot heden wordt zijn graf dagelijks bezocht.



Bieten rooien  
... met de hand voor een betere prijs.



Zo gingen ze naar het land. Goed ingepakt, want je moest buiten in de kou en regen werken. Meer dan honderd mensen doen elk jaar mee aan de bietendag. Nu ook vruchtenplukken, bollenplanten, sponsorloop, en andere werkzaamheden.



Zo kwamen ze op de werkplek... Achter op een trekker, in de kisten die ze later konden gebruiken voor de bieten (dit mag waarschijnlijk niet meer).





Erwtensoep tijdens de pauze

Een broodje, even uitrusten en een gezellig praatje



En de ervaringen van de dag uitwisselen

En als buiten regent ...



Bietendag wordt sinds 1981 georganiseerd om ontwikkelingsprojecten van pater Dirk de Wit in Valdivia (Chili) te sponsoren.

Vele jaren was de activiteit op Bietendag bietenrooien. Sinds een aantal jaren is het bietenrooien vervangen door werken in diverse agrarische bedrijven in West-Friesland en een sponsorloop.

Entree van het "Bietencafe'.



Samen met een hapje en drankje (ook gesponsord)



Informatie over de projecten in Chili en geschiedenis van de Bietendag





Elkaar voorstellen  
en ervaringen delen



Lekker eten en drinken  
na een lange dag werken.



De voorzitter, Anton Groot,  
die al als klein jochie  
meewerkte aan het rooien  
van bieten. Toen al een goeie  
prater.



Maria vertelt over het  
“Boten voor Chili-project”.



Presentatie van de st.  
Nederland helpt Chili.



Voor het afscheid, krijgen we een grote zak bieten en mogen we van  
Jan een zakje rode en roze tulpenbollen meenemen.



Priester Dirk de Wit en zijn familie, hun band met elkaar en hun solidaire werk.  
Een onvergetelijke dag. ... een "warme deken" voor ons allemaal ...